

Ilgaz Gümüştas

# Zamansız Hamleler

## Bencilliğe Karşı Bir Oyun: Satranç

Gerçeği yalnızca gerçeği söyleyeceğim. Satrancın, bencil, bireyci düşünceye nasıl karşı koyduğunu anlatacağım. Amacım satranç oyununun temelini kendi düşüncelerime göre yorumlamak değil. Dedim ya eğer başarabilirsem yalnızca gerçeği açıklamaya çalışacağım. Nasıl ki iyi bir satranç oyuncusu kendini maçta kanıtlamak zorundaysa, ben de yazımda düşüncemi kanıtlamak zorundayım öyle değil mi?

Satranç bir düşünce savaşı. Üç bölümden oluşuyor. Açılış, oyunortası, oyunsonu. Bu üç bölüm de sayısız konu içeriyor. Birçok bilgi gerektiriyor ama dikkat ederseniz bu üç bölümün ortak noktası kazanan tarafın taşları arasındaki yardımlaşmayı en iyi şekilde yapan olduğunu görüyoruz. Evet bazı taşlarımız diğerlerinden çok daha kuvvetli ama iyi bir oyuncuya sadece Vezirinizle saldırırsanız ne oluyor? Kazanmak için bütün taşlarımızın yardımlaşmasına ihtiyacımız var. Hatta oyunsonunda Şahımızda diğer taşlara yardım etmek zorunda. Oyunun en güçsüz taşı olan piyonun ne kadar önemli olduğunu iyi satranç oyuncuları bilirler. Hiç bir piyonunu bedava vermedikleri gibi sanki Şahını veriyormuş gibi piyonunu korurlar. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bakmak ile görmek farklı şeylerdir. Satranç tahtasına bakabiliriz ama bu dayanışmayı, yardımlaşmayı yapmamız gerektiğini göremeyebiliriz. O zaman da kaybederiz. Satranç bencilliğe karşı bir düşünce savaşıdır.

Biz eğer satranca inanıyorsak, satrancın mantık kurallarını hayata uygulamamız gerekmez mi? Eğer hayatta mutlu olmak istiyorsak satrancı bilsin bilmesin her arkadaşımızla yardımlaşma, dayanışma içinde olmalıyız. Satrançta bu yolla kazanabiliyorsak, hayatta da neden kazanmayalım? Bende yazıma bir iki yardım alayım. (bkz. Ezop masalları aslan ile fare )

GENS UNA SUMUS (Biz bir aileyiz) Fide

*Yapmamız gereken tek bir şey var. Kendi kampımızda uyum, karşı kampta kaos.*  
*Kasparov*